

## Gør som Gud – pust ud

*Gud ønsker, at vi nogle gange sætter tempoet ned og hviler ud*

**E**n mand galopperer på sin hest i fuld fart ud ad landevejen. En gammel bonde står i vejsiden, ser ham fare forbi, og råber efter

ham: »Hej rytter, hvor skal du hen?« Rytteren vender sig i farten og råber tilbage: »Spørg mig ikke, spørg min hest!«

Vi kan smile ad fortællingen, men den har en pointe for os alle. Jeg må aldrig få så travlt, at jeg mister orienteringen og målet for livet.

Måske du genkender lidt af dette fra dit liv? Jeg kan i hvert fald godt finde perioder i mit liv, hvor det var



Foto: Gearstd/Stock/Getty Images Plus

▶ sådan. Det kunne være de mange aktiviteter og hverdagens travlhed, som var min hest. Det var så vanskeligt at stå af og sætte tempoet ned, følte jeg. Men spørgsmålet var vel også, om jeg egentlig havde viljen til det?

### Guds gode gave

Hvile er en af Guds gode gaver til mig.

Jesus sagde: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte... og jeg vil give jer hvile.« Jesus ønsker, at jeg skal hvile.

I Salmernes Bog kapitel 104 vers 23 står der: »Mennesket går ud til

*sin gerning og arbejder, til det bliver aften.» Gud beder dig ikke om at arbejde i døgn drift. Han selv »hvilede og pustede ud« efter skabelsen. Et dejligt jordnært udtryk, som giver mig accepten til at trække stikket ud, og bare lave ingenting, puste ud og slappe af.*

Selvom Gud ikke bliver træt, som vi gør det, så valgte han alligevel at hvile og puste ud. Måske for at minde os om, at sådan havde han tænkt, livets rytme skulle være for os.

Derfor er det også godt at lytte til den svenske salmedigter Lina Sandell: »Jeg kan hvile ud hos Jesus, når min vandring her er svær. Jeg kan slippe mine byrder, komme til ham, som jeg er. På sin skulder vil han bære mine byrder en og hver.« Det kunne hun skrive, fordi Jesus sagde: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte ... og jeg vil give jer hvile.«

Henning Hansen



Indre Missions Telefonandagt  
**NETANDAGTEN.DK**



Tværkulturel medarbejder  
Majken Strømme Rokni,  
København, holder to  
minutters andagt i uge 45

**70 300 150**

**75 82 33 60**

 **jesusnet.dk**

Læs mere om Guds vilje for  
menneskelivet på:  
**jesusnet.dk/svar/3355**

Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362

Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 82 27 13 36, e-mail: etord@imh.dk

Bladet kan bestilles i enkeltabonnement, kr. 109,- pr. år og med stor skrift, 10 numre, kr. 65,- pr. år

Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prislister i ekspeditionen

Redaktion: Morten Stubkjær Klausen, e-mail: msk@imt.dk

Ansvarshavende redaktør: Asbjørn Asmussen, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 13 54, e-mail: aa@imt.dk

Hjemmeside: [jesusnet.dk/etord](http://jesusnet.dk/etord). Layout: Paul Erik Hummellose. Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

## Himmeriget er for fattige

»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

*Fra søndagens tekst i kirkerne:  
Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 1-12*

# Jesus gjorde det muligt

Ordene er indledningen til bjergprædikenen, som står i Matthæusevangeliet kapitel 5 til 7. I den underviser Jesus om, hvordan enhver skal forholde sig til Gud og hinanden. Opfordringen er at vise den samme kærlighed, som vores far i Himmelen har. For eksempel ved at elske sine fjender.

Jesus slutter af med at præcisere, at hans ord ikke kun skal høres, men også praktiseres. Her er det ikke et spørgsmål om at finde ros og anerkendelse hos mennesker, men derimod ved tro på Jesus at ære Gud som vores himmelske far, og mennesker som dem, der er skabt i hans billede.

Dette er dog ikke kernen. Den finder vi derimod i indledningsordene, som også kan oversættes: »*Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud*« (Bibelen på hverdagsdansk).

Enhver, der erkender sin afhængighed af Gud, kan ikke andet end at finde sig selv i underskud i forhold til

at praktisere Guds standard for kærlighed. Livet må derfor leves i afhængighed af Guds tilgivelse og oprejsning. Bjergprædikenen er netop talt af ham, som gjorde det muligt.

*Søren Juul Skovenborg*



Foto: TheaDesign/iStock/Getty Images Plus

# Unikke og levende sten

*Kristne er som levende sten, der tilsammen danner en bygning*

**M**ange tusinde gæster har allerede besøgt *Fjordenhus* i Vejle havn, der er et gigantisk kunstværk til lidt under en milliard kr. Noget helt særligt er murstenene.

Der er mere end 20 forskellige typer, og hver enkelt sten er egentlig unik på to måder. Dels er de alle specialfremstillede og dermed ikke helt ens i farve og brænding.

Dels er hver enkelt sten placeret i muren efter nogle gigantiske computerberegnedede algoritmer, der bestemmer hver enkelt stens placering og vinkler. Ikke to sten fremtræder derfor helt ens – men tilsammen danner de alle en dybt meningsfuld helhed.

## **Kunstværk**

Når jeg går rundt i *Fjordenhus*, får det mig til at tænke på det at være kristen. Bibelen bruger det billede, at kristne er som levende sten, der tilsammen danner en bygning. Hver er unik, og tilsammen danner vi et kunstværk. Olafur beskriver også sine mure som »levende« i kraft af de-



Foto: Sprint Aagaard Korsholm

res mangeartede udtryk, som skaber indtrykket af en bevægelse.

## **Et spejlingspunkt**

Olafur er meget tydelig omkring *Fjordenhus* som et »spejlingspunkt«, der spejler havnen og havet og himlen og jorden og dem, der er i bygningen. Den bygning, kristne danner, skal også være et spejlingspunkt. Her skulle man gerne få et indtryk af, at himmel og jord, jeg og Gud mødes. Dagens lille solfanger er derfor: Hver enkelt sten kan godt føle sig lille og ubetydelig. Men den er unik og en vigtig brik i et enestående kunstværk.

*Sprint Aagaard Korsholm*

*Fra Jesusnet.dk*